

4 Mei 2018

Ik voeg Jezus of Hij me iets wilde zeggen over Israel en de Palestijnen. Dit is Zijn antwoord. Ik deel het, omdat Jezus enkele eye-openers geeft..

Heer Jezus, wat wilt U zegen over Israel en de onderdrukking van de Palestijnen?

Het is niet Mijn wil, David, Het is het werk van de boze. De macht van duisternis, die Mijn volk misleidt.

Ik roep je om op te staan en te spreken, Mijn zoon.

Spreek Mijn woord in alle vrijmoedigheid en laat je niet de mond snoeren door de mensen die de leugens van de vijand geloven.

Ik roep je tot een licht voor de mensen, een licht van waarheid.

Heer Jezus, wat wilt U zegen over de staat Israel. Is het uw volk?

Ik heb gesproken in Mijn Woord, David, dat Ik degene ben die werd voorspeld.

Ik ben de alpha en omega, de Ja en Amen, de vervulling van al Gods beloften.

De Geest van waarheid getuigt over Mij.

Ik ben het die Zijn leven heeft gegeven voor de hele mensheid.

De staat Israel geeft niets om andere volkeren, maar doet het tegenovergestelde: ze doden anderen om zelf bezit te krijgen dat hen niet toebehoort.

Kies dan heden wie je dienen zult.

Degenen die anderen vermoorden om zelf rijk te worden...

Of Mij, die Zijn leven voor jou heeft gegeven?

Ik ben niet de Koning die miljoenen mensen vermoordt en berooft om zo Mijn koninkrijk te bouwen.

Mijn zoon, Ik heb het zo duidelijk getoond in Mijn Woord.

Ik ben de God van liefde en ontferming.

Ik steel niet van volkeren, Ik verlos ze.

Mijn hart gaat uit naar alle mensen die beroofd zijn van alles wat ze hadden, omdat mensen die de boze dienen, Mijn naam misbruiken om hun misdaden goed te praten.

Ik ben de God van waarheid.

Ik zie wat er gebeurt Mijn zoon.

Het licht zal doorbreken en de waarheid zal aan het licht komen.

De leugen kan lange tijd velen misleiden, maar Ik ben de Heer van hemel en aarde en Ik overwin uiteindelijk toch, zegt Jezus Christus.

Mijn licht zal schijnen en de leugen zal ten onder gaan.

Spreek dus vrijmoedig, spreek in liefde.

Jesus Christus

4 mei 2018

God sprak eens tot Renate en mij en zei dat drie kenmerken van onze bediening zijn: WAARHEID, RECHT EN VRIJHEID.

Recht betekent dat we opkomen tegen onrecht.

Dat klopt inderdaad, want God heeft een vuur in mij gelegd om te strijden tegen onrecht.

Het valt me echter op dat er een misleidende vroomheid onder veel christenen is, die mij als het ware verbiedt om op te staan tegen onrecht.

Deze vroomheid zegt: 'Richt je alleen op Jezus en spreek nooit openlijk over onrecht!'

Ik herken daarin de stem van religieuze geesten.

Als ik zie dat er een verschrikkelijke oorlogsmisdaad gepleegd wordt door Israel, die tienduizenden gezinnen met geweld uit hun huizen zet, alles van hen rooft en zelfs hun kinderen ontvoert, dan voel ik dat vuur voor recht, waarheid en vrijheid in me branden.

Het is een vuur van God, om op te staan tegen onrecht. Daarom deel ik de video's die deze misdaden openbaar maken.

Christenen kijken al veel te lang de andere kant op. Zo zijn we **medeplichtig** aan deze historische **gruwelen**.

De Joden **klagen** omdat ze vervolgd werden door **Hitler**, maar ze doen **EXACT HETZELFDE** jegens de miljoenen mensen die Palestijnen genoemd worden.

Hitler vermoordde en beroofde allerlei bevolkingsgroepen omdat hij geloofde dat het Germaanse volk superieur was boven de rest van de mensheid. Vanwege zijn vermeende superieuriteit kon hij zijn oorlogsmisdaden goedpraten. Hitler riep luid: 'God is met ons!'

Israel gelooft exact hetzelfde, namelijk dat Joden het superieure volk zijn ten aanzien van de rest van de mensheid. Daarom zij ze zogezegd niet schuldig voor hun vele misdaden. God is met hen. Zij zijn het uitverkoren volk. Ze mogen andere volkeren vermoorden en onderdrukken.

Israel doet precies hetzelfde wat Hitler deed.

Hier is iets zeer duisters aan de hand, mensen.

Jezus in mij staat hiertegen op.

Maar het verbijstert me hoeveel christenen zich eraan storen, dat ik opsta tegen dit onrecht.

En wat ik hartverscheurend vind, is dat zoveel christenen de **massamoord** van Israel op de Palestijnen goedkeuren, zonder ook maar een greintje gevoel te hebben voor de miljoenen Palestijnen die onbeschrijflijk lijden.

Ik heb persoonlijk gesproken met een christelijk Palestijns gezin, dat opgesloten zit achter stalen hekken, en geen enkele vrijheid heeft. Het verdriet in hun ogen brak mijn hart. Getekende mensen, verworpen door de christelijke gemeenschap wereldwijd, omdat zij onwaardig zijn en niets voorstellen.

Ruim 30% van de Palestijnse bevolking is christen. Maar ze zijn afval in de ogen van de kerk wereldwijd. Omdat we allemaal de racistische leugens geloven dat Israel nu eenmaal 'Gods volk' is en al hun misdaden dus OK zijn.

Het doet me denken aan de **Ku klux clan** in Amerika, die merendeels bestaat uit mensen die christen beweren te zijn en elke zondag in de kerk zitten. Sommigen zijn zelfs prediker! Maar tegelijk vermoorden ze zwarten, omdat ze menen dat zij geen waardige mensen zijn.

Slechts iets meer dan een halve eeuw geleden werden mensen met een andere huidskleur in de meeste kerken van Amerika niet eens toegestaan.

Dat soort waanzin verbijstert me.

Maar ik zie vandaag hetzelfde. Precies hetzelfde.

Duivels racisme dat geen hart heeft voor mensen die verdrukt en vermoord worden en zich daarbij zelfs beroept op de Bijbel.

Het is afschuwelijk.

En dat allemaal terwijl de Bijbel zegt dat er bij God geen aanzien des persoons is. Dat het ware Israel geen aardse natie is, maar Jezus Christus! En allen die in Christus een nieuwe schepping zijn, horen bij dit ware Israel van God.

In Christus is er geen sprake meer van Joden of andere volkeren.

Maar deze fundamentele waarheden die Jezus bracht, worden ijskoud naar het rijk der duisternis verwezen door christenen die zich hebben laten **betoveren** door **de Israel-manie**. Het is dezelfde geest die in de farizeers werkte.

Ik bid dat we allemaal ons eigen hart zullen onderzoeken. **Doe jij net als Hitler?** Keur je de afslachting van vele duizenden mensen goed, omdat zij zozegd minderwaardig zijn en de moordenaars zozegd goddelijk superieur zijn?

Hoeveel racisme is er in jouw hart?

Of doe je als Jezus en Paulus, die zeiden dat natuurlijke afkomst of uiterlijke religie geen enkele betekenis hebben en een ware Jood iemand is die God gelooft, net zoals Abraham geloofde?

Hier kun je veel meer lezen over het Israel van God, in contrast tot het Israel van mensen:
<http://www.ontdekgod.nl/israel>

Laten we opstaan voor recht en elk onrecht bestrijden. **Wees geen Hitler in het klein**, maar doe als Jezus die geen enkele vorm van racisme toestond.

Moord en onderdrukking van een volk is misdaad, ook als het zozegd 'Gods volk' is die het doet.

Gods volk bestaat niet uit moordenaars en onderdrukkers.

Gods ware volk bestaat uit hen die geweld haten en elk onrecht bestrijden.